

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ-ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ
ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (Π.Ε.ΦΙ.Π.)

(Σωματείο Άνεγνωρισμένο - Άπόφ. Πρωτ. Αθηνών 1681/72).

Άκαδημίας 78Δ (Ίσόγειο) – 106 78 ΑΘΗΝΑ.

Τηλ.: 210-38.38.496, 210-38.22.586.

FAX: 210-38.39.509.

E-mail: info@pefip.gr

Ίστοσελίδα: www.pefip.gr

Άθήνα, 08. 11. 2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΔΗΘΕΝ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΝΙΚΟΔΗΜΟ
(ΜΠΙΛΑΛΗ) ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΠΑΪΣΙΟΥ, «ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ, 666».

Μέ μεγάλη έκπληξη, αλλά ταυτόχρονα και θλίψη, πληροφορηθήκαμε ότι ο σεβαστός Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Βολουδάκης (Προϊστάμενος του Ίερού Ναού Αγίου Νικολάου Πευκακίων, Άθήνα) σέ μία άπό τίς καθιερωμένες όμιλίες του, οί όποιες μεταδίδονται διαδικτυακά, μέ τίτλο: «Ή προτεσταντική παράνοια γέννησε τόν φόβο του “666”» (Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2023)¹, άνέφερε ότι «ή διάδοση και ή συγγραφή» (13.17' κ.έξ.) του γνωστού κειμένου του Αγίου Παΐσιου, «Σημεΐα των καιρών, 666» (Άγιον Όρος, 1987)², ξεκίνησε άπό τόν μακαριστό γέροντα τής Π.Ε.ΦΙ.Π., Άγιορείτη Μοναχό π. Νικόδημο Μπιλάλη, και μάλιστα ισχυρίστηκε ότι «είχε παρακινήσει τόν Άγιο Παΐσιο νά έντεινει τήν προσπάθειά του πάνω σ' αυτό τό θέμα. Και ό Άγιος Παΐσιος, ως ταπεινός κλπ., υπέκυψε μπροστά σέ έναν μορφωμένο κληρικό και δυστυχώς υίοθέτησε λάθη, τά όποΐα ό καθένας μπορεί νά τά διαπιστώσει...»!

Τό ίδιο είχε ισχυριστεί και παλαιότερα ό π. Βασίλειος στό πόνημά του, «Ό αντίχριστος, ό άριθμός 666 και ή άνησυχία των χριστιανών» (έκδ. «Ύπακοή», 1997), χωρίς όμως τότε νά κατονομάζει τόν π. Νικόδημο, παρότι «φωτογραφιζόταν» άπό τά συμφραζόμενα. Αυτό τό γεγονός είχε λυπήσει τόν π. Νικόδημο, αλλά, επειδή δέν άναφερόταν τό όνομά του, έκρινε σκόπιμο νά μή δώσει συνέχεια.

Μετά άπό παρέλευση πολλών έτών (τό 2014, όλίγο πρό τής κοιμήσεως του π. Νικοδήμου) ό π. Βασίλειος, μέ τή μεσολάβηση δύο κοινών γνωστών Ίερέων, επισκέφθηκε τόν π. Νικόδημο στά Γραφεία τής Π.Ε.ΦΙ.Π., όπου και συζήτησαν, μεταξύ άλλων, και τό θέμα αυτό.

Ό π. Νικόδημος διαβεβαίωσε τόν π. Βασίλειο ότι δέν είχε καμία έμπλοκή στή συγγραφή του κειμένου και ότι έπ' ουδενί έπηρέασε τόν Άγιο Παΐσιο. Και πώς άλλωστε θά μπορούσε νά συμβεί αυτό; Ό π. Νικόδημος συνήθιζε νά συμβουλευεται τόν Άγιο Παΐσιο για σημαντικά θέματα τόσο προσωπικά, όσο και τής Π.Ε.ΦΙ.Π., και έκανε ύπακοή σέ ό,τι έντελλόταν ό Άγιος, και ποτέ δέν συνέβη τό αντίθετο!

Κατά τή διάρκεια τής συζητήσεως ό π. Νικόδημος έξιστόρησε πώς περιήλθε στήν κατοχή του τό κείμενο αυτό. Συγκεκριμένα άνέφερε ότι σέ μία έπίσκεφή του στον Γέροντα Παΐσιο τόν είδε νά κρατά τό κείμενο, ύπογεγραμμένο άπό τόν ίδιο. Στήν έρώτηση του π. Νικοδήμου τί σκόπευε νά τό κάνει, ό Άγιος άπήντησε ότι ήθελε νά τό στείλει στή Θεσσαλονίκη για νά φωτοτυπηθεί, ώστε νά μοιράζει στους προσκυνητές. Τότε ό π. Νικόδημος του πρότεινε νά τό δημοσιεύσει στό Περιοδικό τής Π.Ε.ΦΙ.Π.,

ἔπερ καὶ ἐγένετο³. Μάλιστα, ἀργότερα παρέδωσε τὸ πρωτότυπο κείμενο στὸν συγγραφέα **κ. Ζουρνατζόγλου Νικόλαο**, ὁ ὁποῖος τὸ συμπεριέλαβε φωτοτυπικά στὸ βιβλίο του «**Μαρτυρίες Προσκυνητῶν...**»⁴.

Ὁ **π. Νικόδημος** εἶχε καταστήσει σαφές στὸν **π. Βασίλειο** (ὑπάρχει ἀξιόπιστος αὐτήκοος μάρτυρας...) ὅτι αὐτὴ καὶ μόνον ἦταν ἡ «**ἐμπλοκή**» του στὸ θέμα. Γι' αὐτὸ καὶ ἐξεπλάγημεν ὅταν ἀκούσαμε νὰ κατονομάζει δημόσια τὸν π. Νικόδημο καὶ νὰ ἐπαναλαμβάνει τίς ἀβάσιμες αὐτές «κατηγορίες» καὶ μάλιστα τώρα πού δέν εἶναι ἐν ζῶῃ...!

Ὁ ἐπίμονος αὐτὸς ἰσχυρισμὸς τοῦ π. Βασιλείου συνιστᾷ προσβολὴ τόσο γιὰ τὸν μακαριστὸ π. Νικόδημο, ἀφοῦ ὑπονοεῖ ὅτι ἐφεύδεται, ὅσο καὶ γιὰ τὸν Ἅγιο Παῖσιο, καθόσον συνάγεται τὸ συμπέρασμα ὅτι ἦταν «εὐκολόπιστος» καὶ μάλιστα γιὰ ἓνα τόσο σοβαρὸ θέμα (εἶναι γνωστὸ ὅτι οἱ Ἅγιοι δέν κάνουν ὑπακοή ἀπὸ «ταπείνωση» ὅταν πρόκειται γιὰ θέματα πίστεως...), ὅταν ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος Παῖσιος, σύμφωνα μὲ τὸν ἀξιόπιστη μαρτυρία τοῦ κ. Ἀθανασίου Ρακοβαλῆ, «... ἐπέμενε νὰ κυκλοφορήσει μὲ τὸ γραφικὸ χαρακτήρα του, χωρὶς διορθώσεις, γιατί φοβόταν ὅτι μερικοὶ θά βγοῦν καὶ θα ποῦν ὅτι “δέν τὸ ἔγραψε αὐτός”. Θά προσπαθοῦν νὰ θολώσουν τὰ νερά μὲ πλάγιο τρόπο, γιατί δέ συμφωνοῦν μὲ τὴν ἀλήθεια τοῦ γέροντα. Δυστυχῶς μετὰ τὸ θάνατό του, οἱ φόβοι του βγήκαν ἀληθινοί...»⁵.

Ὁ ὑπογράφων τὴν παροῦσα ἀνακοίνωση, ὡς Πρόεδρος τῆς Π.Ε.Φ.Ι.Π., ἀλλὰ καὶ ὡς ἐπὶ δεκαετίες στενὸς συνεργάτης τοῦ μακαριστοῦ π. Νικοδήμου, μεταφέροντας τὴ θλίψη καὶ τῶν Μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, χαρακτηρίζει τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἐπιεικῶς ἀντιιδεοντολογικὸ καὶ θεωρεῖ ὅτι δέν προσιδιάζει σέ Ἱερέα καὶ μάλιστα Πνευματικὸ. Τουλάχιστον θά ἔπρεπε ὁ π. Βασίλειος νὰ κάνει ἀναφορά στὴ διαβεβαίωση τοῦ π. Νικοδήμου περὶ μὴ ἐμπλοκῆς του στὴ συγγραφή τοῦ κειμένου, γεγονὸς πού ἀποσιώπησε....!

Ὁλοκληρώνοντας, εὐχόμεσθε ὁ σεβαστὸς π. Βασίλειος, πρὸς ἀποκατάσταση τῆς ἀληθείας, νὰ ἀνασκευάσει τὰ ἀνωτέρω ἀβάσιμα καὶ δημοσίως λεχθέντα γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ ἀειμνήστου π. Νικοδήμου.

Ἀναφορικὰ δέ μὲ τὴν οὐσία τοῦ κειμένου τοῦ Ἁγίου, «**Σημεῖα τῶν καιρῶν**», 666», δηλώνουμε ταπεινά ὅτι, **συλλογικὰ ὡς Π.Ε.Φ.Ι.Π., ἀλλὰ καὶ προσωπικὰ, ἐνστερνιζόμεσθε καὶ ἀκολουθοῦμε τίς ἀγιοπνευματικὲς θέσεις τοῦ Ἁγίου Παΐσιου**, τὸν ὁποῖο εἶχαμε γνωρίσει καὶ, μάλιστα, εἶχαμε ἀκούσει ἀπὸ τὰ ἀγιασμένα του χεῖλη, σέ γενικὲς γραμμές, τὰ ὅσα ἀναφέρει στὸ κείμενό του.



Γιὰ τὸ Δ.Σ. τῆς Π.Ε.Φ.Ι.Π.
ὁ Πρόεδρος

Ἰωάννης Γ. Θαλασσινός
μαθηματικὸς-συγγραφέας

¹ www.youtube.com/live/0WNsPSNJZZ4?feature=shared καὶ www.ypakoh.gr/236-k20230924

² <https://enromiosini.gr/paratiritirio/ta-simeia-twn-kairwn/>

³ Περιοδικὸ «Πολύτεκνη Οἰκογένεια», ἀρ. τ. 34/1987, σελ. 26–28.

⁴ Ζουρνατζόγλου Νικόλαος, «*Μαρτυρίες Προσκυνητῶν. Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἀγιορείτης, 1924–1994*», ἐκδ. «Ἀγιοτόκος Καππαδοκία», 2005, β' ἔκδοση, σελ. 89–96.

⁵ Ρακοβαλῆς Ἀθανάσιος, «*Ὁ πατὴρ Παῖσιος μου εἶπε...*», 29ῆ ἔκδοση, σελ. 189.